

18. Ik zie je verdriet

Maaïke van der Haar

Am C G Am G G Am C G

1. Je stapt van je fiets en je kijkt naar mij. 'kHeb

8 Am G Am C G

zin om te spe - len maar jij kijkt niet zo blij. Je bent heel stil en je o-gen zijn rood. Je

12 Am G Am C G Am G

fluis-tert: 'ik snap niks van de dood...'

18 Am C G Am

weet niet zo goed wat ik zeg - gen moet. Ik kijk naar de grond en
zit op de stoep en* zegt* met een zucht: 'Ik mis hem* zo en* je

21 G Am C G

schuif met mijn voet. Ik wil je graag hel - pen maar ik weet niet hoe. Dus ik
kijkt naar de lucht. De wind blaast* golf - jes in je haar. En zo

24 Am G Am G/B C G F Am

loop maar ge-woon naar je toe. Oeh oeh oeh oeh oeh oeh, ik
zit - ten we daar naast el - kaar.

28 G Em F Am G/B C G F Am

zie je ver-driet. Huil maar, het geeft niet. Oeh oeh oeh oeh oeh oeh,

